

DE LOATEMSCHE KLEPPE

JULI/AUGUSTUS 2020

25ste Jaargang

GEEN AMBIEJANSE IN DE KIRREMESWEKEN ?

Die Sieneezen én ons lieluk baa ons leepels g'at mee ulder Coronavleermuizen ! Birke giel zijn joar-program was noar de voantses en 't zal veur ons ollemolle wel miskommen zijn, es't nie? Ezuu un poar moanden tussen ui muren moeten blijven, gien antses of totsies niemer meugen geven ! Of dat da uijt nog goe komt? k Vrieze d'er un beetse veuren.



Nog un sanse da Largo nog most goan wandelen mee 't boaske ! Ee was kappabel veur 't behangpapier van de muren te scharten en zijne puu t'effen tee'en al 't groen datter in huis un stond.

Birke kost fluiten noar den teenies, den koers en de Sampjoens Liege. Alles was nui ne kier schuune verdiel over 't joar en bonke 't wordt nui op un uupke geserveerd op 't einde van 't joar. Nen eivullen kalender mee sport tot oas't langs ui strot weere uitkomt.

En weete wa da't de comble was? Die Sieneezen moesseme ton uuk nog betollen veur die mondmaskers. Ze gonken ons deepanneeren want ons reeserve was was zuust verbrand... Z'en 't wel in drei kieren moeten doen moar da most van de boazine van den nassionalen teejoater in de Wetstroate.

Mee dienen Corona emme uuk over 't bestoan van viroloogen, epidemiejooloogen en nog nen uup andre die uuk oltijd moar loogen g'uurd en zijme vollenbak puloevers van de 'Van Ranst collectie' goan kuupen.

Ier in Loatem-Deurle was de kroaze ons wa in de schoens gezakt Gien Konseers van de Kluize, den

ploatsenlijke voetbal zonder sens, kurtomme al d'eevenementen van de kalender gesmeeten en, als boekee van t vierwirik, gien gruute kirremesse van de joare.

In de durpkies woar da den orreeca an den top stoa in Vloandren was't uuk miezeere troef. Gien kaffeets, de restoos op 'teek eu wee modus' en tons moar d'eilige Rita anroepen om d'uupeloose gevallen van den ondergank te redden. Finalemint es't tollemolle och weere in de pleuje gevallen !

Wemme wel gelierd veur mee malkander te bellen mee Zoem, Feestijm, Watsap en andere kommuniakoassemiddels. Zelfs ons gemientebestuur was 't er mee wig. Moar kom, loat ons oopen da alles weere wordt glijk dat teveuren un was, da ons rietme normal goa luupen en damme onzen 'train de vie' weere kunnen opneemen. Makt dadde oolemolle gezond blijft en geniet van 't leven.

Birke moe veur te beginnen veel Coronakiloots kwijt gerakken. Ten es gien beginnen an vriezek.

Den uugmiester was uuk dringend mee al da gekompjoeter, die teelievieze en da lezen zijn de kijkers uuk an un revieze toe. Moar die madamkes in StVz zitten noar da't schijnt verguurd van 't wirk en ezuu mag Birke woazig deur 't leven luupen tot talvent september. 't Es oltijd iet oas ge nen speesjalieest nuudig ét."Gienen taad, gien eit en gien vijzen", zegdegge Bie, den temmerman, vroeger oltijd...

'k Goa mijn penne deuregeven an Largo ton kantee uuk ne kier 'stroelen' en wa opgekropte frustroasse ventieleeren ! Sie joe leeter, 'alleseeters'...

LOATEMSE
CLUYTHE

SATIRISCHE PERIODIEK VOOR MENSEN MET HUMOR EN GEZOND
RELATIVERINGSVERMOGEN...

vu: Albert F Haelemeersch, Karel van Wijnendaelelaan 11, 9830 Sint-Martens-Latem

BREIEN VAN HIER TOT WUHAN

Birke beweert wel dat ik, tijdens deze Corona lockdown (waarschijnlijk zo genoemd omdat de coiffeurs dicht waren), nog de privilege had om overal mijn poot tegen te heffen. Niets is minder waar. Dat hadden de meeste rioolkranten al in mijn plaats gedaan voor wat de mediageile figuren betreft. En de Latemnaren, die laat ik meestal met rust. Tenzij degenen die aan politiek politicienne doen, wat ze dus altijd doen omdat ze per definitie alleen maar dat kunnen. Maar aangezien ze nog minder dan normaal in de straten te bespeuren waren, was er weinig poot te heffen.

Ik vond het al goed dat onze politiciers de hondenbrokken niet hebben gerantsoeneerd. Want ik voelde de bui al hangen in de nochtans droogste maand april sinds dat de (S)Ukkelaars zijn beginnen tellen: mijn lievelingsbrokken, speciaal verrijkt met vleermuisproteïnen uit Wuhan, geblokkeerd. Daar ergens aan een douanepost onder een virtuele Oosterweelverbindingbrug.

En neen, dit is gelukkig niet gebeurd.

Ik vermoed dat er daar in Antwerpen een lokale politiker geweest is, die absoluut de economie van de Antwerpse Haven of van de Boerenbond wou aanzwengelen en daar stoemelings voor gezorgd heeft. Ah Ja...en een paar gesyn-diceerde dokwerkers, beschermd door de archaische Wet Major niet vergeten. Een Euro of duizend kan wonderen verrichten. Voor minder gaan die daar niet.

Dit staat niet in de reguliere pers, maar volgens mij zijn de Haven van Antwerpen en de Boerenbond zo gered voor de dreigende ondergang die de verantwoordelijke van een nieuwe truienlijn uit eigenbelang aan het organiseren was.

We twijfelen nog of deze anonieme redder uit de hondenbrokkenhongersnood een Vlaams-Nationalist was of een Christendemocraat. Of misschien was het een underlockdowncover tripartite met de vakbondige Majorsocialisten die daar voor gezorgd heeft... wie weet, beste Antonio Vivaldi. In politiekland weet niemand meer wie vergeten is te liegen of niet.

Het doet er niet toe. Lang leve de politiek politicienne ! Uw hond is de anonieme lobbyende politiciers oneindig dankbaar. We hoefden gelukkig niet in te gaan op het alternatief van hondenbrokken met soja proteïnen van Bolso-dinges. Wij eten niet uit het handje van dictatoren. Tenzij het Communistische zijn. Een hond heeft zo nog wat over-eind staande principes. Zelfs of zeker na al dat Covid gedoe.

...

Birke is een man met smaak. Dat hebben alle mooie vrouwen in Sint-Martens-Latem en omgeving de laatste halve eeuw aan den lijve ervaren. De truienkledijlijn van Van Ranst is inderdaad de nieuwste trend. En kent al veel volgelin-gen en kopieerders. Weet u dat, uitgerekend in Wuhan, in april een fabriek is opgestart met goedkope uitgebuite krachten die in quarantaine voor 355 dagen per jaar 100.000 truien per dag aan elkaar stikken? Onze slaafjes zijn dag en nacht containervrachten Van Ranst truien aan het kopiëren, om daarna aan de Latemse high-end kledingswinkels te verkopen. De rest gaat naar Knocke-le Zoute.



Maar dat is niet alles. De VRT (Van Ranst Trui) wordt een echte hype. Ook de baas van mijn baas zit in een breiclub waar ze nu dag en nacht van die oubollige oversized vintage truien aan de lopende band aan het breien zijn.

De eerste prototypes van de breiclub waren trouwens niet oversized genoeg en hadden verkeerdelijk hippe kleuren, en die liggen nu in mijn lockdown mand.

Wat moet een hond meer hebben? De beste hondenbrokken en een comfortabele mande. Neen echt waar, zo traumatisch was die -weliswaar constiperende en continence- virusbeleving niet voor mij.

Groetjes en pootje,
Largo.

PS Onze dank aan de lezers en sympathisanten !